

Το Νέο Νοσοκομείο μας και το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)

17/2/2023

Άρθρο

Αναστασία Κανελλοπούλου*

Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει το μεγάλο έργο που επιτελεί στην χώρα μας , αλλά και στον νομό Λακωνίας το **Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ)**.

Σήμερα, όμως, βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περίεργο γεγονός , το οποίο, αν δεν δοθεί η δέουσα προσοχή, μπορεί να αποβεί απολύτως και εντυπωσιακά επιβαρυντικό για τον τόπο μας, διότι τα νέα για το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης και για τα υπόλοιπα νοσοκομεία που έχει αναλάβει το ΙΣΝ , δεν είναι όντως καλά!

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του νέου νοσοκομείου Σπάρτης, το οποίο θα κατασκευασθεί με χρηματοδότηση, μελέτη και επίβλεψη του ΙΣΝ, επειδή οι προσφορές των εν δυνάμει κατασκευαστών ξεπερνούσαν κατά πολύ το κόστος κατασκευής που προέβλεψε η μελέτη !

Αυτό είναι από τα σπάνια φαινόμενα στον κόσμο των κατασκευών. Ένας μελετητής του διαμετρήματος του Rengo Piano και η ομάδα του δεν μπορεί να έχουν κάνει τόσο μεγάλο λάθος στην τιμολόγηση των εργασιών του νοσοκομείου, ώστε οι τιμές των προσφορών των εν δυνάμει κατασκευαστών να υπερβαίνουν και να είναι ακόμα και διπλάσιες σε σχέση με τις τιμές της μελέτης.

Και επίσης η ύπαρξη πολλών μεγάλων εταιριών που κατέθεσαν προσφορές για την κατασκευή των νοσοκομείων, θα έπρεπε να επιφέρει φθηνότερο και όχι ακριβότερο τίμημα , από την στιγμή που οι ενδιαφερόμενοι κατασκευαστές μελέτησαν τις τιμές του έργου και αποφάσισαν να συμμετέχουν. Είναι κάπως περίεργο να συμμετέχεις σε έναν διαγωνισμό για την κατασκευή ενός έργου και να προσφέρεις μεγαλύτερες τιμές από αυτές που ο Φορέας του έργου απεικονίζει στην μελέτη του έργου και ως εκ τούτου είναι διατεθειμένος να δώσει. Συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις απέχεις από τον διαγωνισμό και ο διαγωνισμός κηρύσσεται άγονος.

Άρα κάτι άλλο συμβαίνει εδώ: Ή ο μελετητής αναγκάστηκε να βγάλει προϋπολογισμό που να "χωράει" στο ύψος της χορηγίας του ΙΣΝ, ή υπάρχει εμμέσως πλην σαφώς πίεση να δοθεί μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τα νοσοκομεία, πιθανόν και με συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου ή οι κατασκευαστές συνεννοήθηκαν μεταξύ τους και έδωσαν υπέρογκες τιμές θεωρώντας ότι το ΙΣΝ δεν θα μπορεί να κάνει διαφορετικά , παρά να υποχωρήσει στις απαιτήσεις τους.

Είναι γεγονός ότι το έργο που θέλει να πραγματοποιήσει το ΙΣΝ ξεπερνά κατά πολύ τις ποιοτικές προδιαγραφές των μέχρι σήμερα κατασκευών στον τομέα της υγείας και αποσκοπεί στην δημιουργία ξεχωριστών νοσοκομείων που θα διακρίνονται για την αριστεία σε όλους τους τομείς λειτουργίας τους, με μηδενικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και με παροχή υπηρεσιών που θα τα καθιστά μοναδικά , καινοτόμα και αξεπέραστα σε βάθος χρόνου.

Ίσως, λοιπόν, και η απειρία πάνω σε τέτοιου είδους κατασκευές να επηρέασε τις προσφορές των εταιριών που προσήλθαν στον διαγωνισμό , με αποτέλεσμα την δημιουργία του προβλήματος, το οποίο είμαστε σίγουροι ότι το ΙΣΝ θα επιλύσει.

Γι' αυτό δεν πρέπει να προτρέχουμε με απαισιόδοξες προβλέψεις , διότι απέναντί μας υπάρχει ένας δυνατός οργανισμός , το ΙΣΝ, που τολμά να μπαίνει σε πρωτοποριακές επιλογές και να δεσμεύεται γι' αυτές. Μην ξεχνάμε ότι το ΙΣΝ έχει αποδεχθεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από ειδική νομοθεσία που ψηφίστηκε ακριβώς για την κατασκευή των νοσοκομείων από το ΙΣΝ και κατά συνέπεια είναι απολύτως προσηλωμένο στον σκοπό αυτό. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να διαβάσουν το περιεχόμενο των σχετικών νόμων στους εξής συνδέσμους:

<https://www.e-nomothesia.gr/kat-ygeia/nomos-4564-2018-phek-170a-21-9-2018.html>

<https://www.kodiko.gr/nomothesia/document/782896/nomos-4917-2022>

Επειδή , λοιπόν, είναι μεγάλη τύχη το ΙΣΝ να είναι συμπαραστάτης της Σπάρτης και της Λακωνίας , πιστεύουμε ότι πολύ σύντομα θα επιλυθεί το πρόβλημα που έχει ανακύψει και το Νοσοκομείο μας θα προχωρήσει απρόσκοπτα στην υλοποίησή του.

Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το έργο έχει βασικά αρχίσει να κατασκευάζεται με την μεταφορά των υπηρεσιών και με την καθαίρεση τμημάτων του παλαιού κτιρίου. Επομένως από αυτή την κατάσταση δεν υπάρχει πισωγύρισμα. **Είτε είναι δωρεά του ΙΣΝ , είτε γίνει ως δημόσιο έργο , είτε είναι μία συνεργασία ΙΣΝ και ελληνικού δημοσίου, το νέο νοσοκομείο της Σπάρτης πρέπει να γίνει και να αποδοθεί στους πολίτες του, διότι παρά τις μεγάλες προσπάθειες του έμπειρου και αφοσιωμένου προσωπικού του στην παροχή υπηρεσιών υγείας, το υπάρχον νοσοκομείο Σπάρτης έχει εδώ και πολλά χρόνια πάψει να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις.**

Εξ άλλου η ανακοίνωση του ΙΣΝ μόνον για την ακύρωση του διαγωνισμού μίλησε και όχι για την ακύρωση του έργου. Γι' αυτό στην ανακοίνωσή του διατυπώνει σαφώς ότι θα επανέλθει με νεότερη ανακοίνωση εξετάζοντας εναλλακτικές για τα έργα. Βέβαια αυτό κατά την ταπεινή μας γνώμη σημαίνει ότι αποδέχεται εν μέρει τις υπερβάλλουσες προσφορές των κατασκευαστών και θα επανεξετάσει τις μελέτες!

* Η Αναστασία Κανελλοπούλου είναι εκπαιδευτικός, πρώην Νομάρχης και Περιφερειάρχης